

Schaakkring Brasschaat

NIEUWSBRIEF

01-04-2007

2007/02

IC 2006-2007 : Brasschaat 1 oververdiend kampioen !!!!!

Bij het begin van de competitie waren de verwachtingen hooggespannen. **Brasschaat 1** – de jeugd ploeg met Robin, Kevin, Tonnie en Tom - was de gedoodverfde favoriet in reeks 4A. Het jonge geweld startte als een TGV en behield de ruime voorsprong tot de eindmeet in zicht kwam. Was het stress, de zenuwen of de druk van een favorietenrol, feit is dat ze in Geel een patat rond hun oren kregen (3,5-0,5) en de spieren een beetje verkrampten.

Als gevolg van die nederlaag, diende er de laatste wedstrijd nog 1,5 punt gehaald te worden om de eindzege binnen te halen.

Voor de gelegenheid hadden de ‘fabulous four’ hun haartooi rood en blauw geschilderd.

Tom maakte op bord 4 al snel brandhout van zijn tegenstander, terwijl Tonnie –ondanks het afknabbelen van zijn vingers tot aan het tweede kootje- de boot inging op bord 3.

De firma Leenaerts & Co haalde echter 1,5 uit 2, waardoor de buit binnen was.

We mogen ook Walter Broeckmeyer – zonder gekleurde haardos - niet vergeten, die in deze ploeg vaste reserve was en aantal keren ingevallen is.

Een beetje in de schaduw, maar daarom niet minder verdienstelijk, werkten de andere ploegen hun competitie af. Brasschaat 2 kon in een spannende eindsprint, dankzij overwinningen van Koen Van Camp en Eugene De Smet, de degradatie op het nippertje ontlopen. De anderen handhaafden zich comfortabel in hun reeks.

Dikke proficiat ook aan Wilfried, Frans en Paul, die –in soms moeilijke omstandigheden- hun uiterste best gedaan hebben om de IC 2007 vlot te laten verlopen.

Zilveren Toren 2007 : Brasschaat 2 kampioen in 2B !!!!!

Na het debacle van **Brasschaat 2** tegen Westerlo (2-2) waren de meesten ervan overtuigd dat de promotie naar eerste niet voor dit jaar zou zijn. Onze directe concurrent – Borgerhout - had vlotjes de leiderspositie overgenomen.

Daarboven hadden ze voor de laatste twee ronden een schijnbaar gemakkelijker programma af te werken. De voorlaatste ronde bracht terug hoop, vermits de ploeg –onder leiding van captain Dave en sterk gemotiveerd met Toon als eerste bordspeler- terug aan de leiding kwam, weliswaar met eenzelfde aantal punten maar met meer matchpunten. Nadeel was dat we reeds op dinsdagavond tegen Oude God moesten spelen, zodat ons resultaat door onze tegenstander gekend zou zijn. We wonnen met 1 tegen 3, zodat Borgerhout met 3,5-0,5 of 4-0 moest winnen tegen degradatiekandidaat Lille 1.

En toen.... Toen kwam Staf Vervloet. En wie is Staf Vervloet dan wel??? Wel Staf speelt bij Lille 1 en slaagde er in tegen Ernest Provinciael (Borgerhout) te winnen (toch bijna 300 ELO meer), waardoor Brasschaat 2 alsnog kampioen werd. Merci Staf, merci.

Proficiat voor de ganse ploeg (Wilfried, Johan, Toon, Dave, Pol en Stefaan)

Alhoewel **Brasschaat 1** op weg leek naar een comfortabel behoud in reeks 1, heeft het, na de 6-0 nederlaag in Hoboken op de laatste speeldag, geen haar gescheeld. Dankzij een beter aantal matchpunten bleven ze net voor Mechelen 1. Resultaat is in ieder geval dat we volgend jaar met 2 ploegen in de eerste reeks zullen moeten knokken. **Brasschaat 3** eindigde prachtig 3-de in reeks 2B met Roy van Gorp in een glansrol, vermits hij in deze reeks met 5,5 uit 7 het ganse peloton van 88 spelers achter zich liet. In de 2A reeks kon **Brasschaat 5** zich handhaven en degradeert **Brasschaat 4**. **Brasschaat 6** tenslotte eindigde verdienstelijk zesde.

Moraal van het verhaal: elk half puntje telt.

Moraal van een ander clublid: iets met een vel, dat verkocht ging worden door een beer met een geweer of zoiets. Ik heb het eigenlijk niet zo goed begrepen. Het was trouwens toen al laat.

WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN

Er zijn 8 nieuwe leden: 2 volwassenen en 6 jeugdspelers.

Alexander, Cassandra en Luc Krols, Tobias Oostvogels, Christiaan Beukema, Leander en Jelle De Ridder, Walter Voet. Allemaal hartelijk welkom!!!!!!

Onze club telt ondertussen 112 leden.

Reacties op wat hier gemeld wordt, kan je kwijt op secretariaat@brasschaak.be